



## Nassau wandel- en fietsroutes

Sinds de lancering van onze wandel- en fietsroutes met de Nassaus als centraal thema, loopt en fietst het storm bij de locaties waar de papieren versies gratis te verkrijgen zijn. Maar ook het digitale gebruik kan op een enorme belangstelling rekenen!

Zoals eerder vermeld zijn deze routes het hele jaar door af te halen en te downloaden. Mocht je aan de hand van deze routes opmerkingen of tips hebben, dan willen wij dat graag weten. Voor een reactie kun je gebruik maken van het contactformulier op onze website.

## 700 jaar marktdag

Door alle coronaperikelen lijkt deze mijlpaal voor de wekelijkse marktdag in Breda een beetje vergeten te worden, maar deze 700-jarige heeft minstens recht om dit feestje toch in bescheidenheid te vieren. De 'officiële geboorte' van de weekmarkt is te danken aan een van de 'voorlopers' van de latere Nassaus.

Al vóór 1321 was er in Breda een weekmarkt. Deze werd op maandag gehouden en er waren daarvoor geen speciale rechtsregels. In 1321 verplaatste de Heer van Breda, Gerard van Rasseghem, de weekmarkt naar de dinsdag. Deze markt moest zich houden aan bepaalde regels.

Op de weekmarkt konden de handelaren van buiten de stad hun waren, voornamelijk op de Grote Markt, uitstallen. In de grote kramen en de kleine stalletjes was van alles te koop wat de plaatselijke ambachtslui niet konden verschaffen, zoals bonen, erwten, meelspijzen, vruchten, honing en luxe goederen. Voordat de klok van de Onze Lieve Vrouwe Kerk tien uur had geslagen, mocht niet worden verkocht. Vanaf tien uur verdrongen op de Grote Markt en de Havermarkt de kooplustigen zich onder de kramen.

Een kleine informatietentoonstelling over 700 jaar marktdag in Breda is tot en met 4 september a.s. te bezoeken in de Waalse Kerk, waarmee de jarige toch nog in het zonnetje gezet wordt.





## Nassaulezing

Een datum om alvast in de agenda te noteren is donderdag 30 september 2021. Na lange tijd zal er eindelijk weer een Nassaulezing worden gehouden, ditmaal door historica / onderzoekster Valentine Wikaart. Zij neemt de toehoorders 600 jaar terug in de tijd en vertelt over de tweede St. Elisabethsvloed, de betekenis hierbij van de Nassaus en de gevolgen ervan voor Breda. Op onze website volgt binnenkort meer informatie over kaartverkoop en daadwerkelijke doorgang i.v.m. mogelijke coronamaatregelen.

## Van speelhuis tot... speelhuis

Op dit ogenblik is een groot deel van Nederland in vakantiestand gezet. Ondanks diverse beperkingen probeert jong en oud zich toch aangenaam te vermaken.

In de tijd van de Bredase Nassaus was er weinig sprake van vakantie, maar voor sommigen wel tijd voor vermaak. Zo liet prins Filips Willem van Oranje ten noorden van Breda een jachtslot bouwen. De stad was in 1618 in handen van het Staatse leger en op de Konijnenberg was genoeg ruimte voor een zogenaamd Speelhuis. Het slot had een achthoekige vorm en was gesitueerd in het toenmalige Belcrumbos. Vanuit de stad met haar vestingwerken was het Speelhuis via een rechte toegangsweg te bereiken. In 1824 stond het oude jachtslot er in deplorabele staat bij en werd het afgebroken. Alleen de toegangsweg, inmiddels omgedoopt tot Speelhuistlaan, is er nog.



Begin jaren '90 van de vorige eeuw werd het Valkenberg weer eens flink onder handen genomen. De hoofdpaden en vijvers van het stadspark in Engelse landschapsstijl bleven grotendeels gehandhaafd, maar verder werd het geheel een stuk luchtiger. Op de plaats van het rosarium verscheen het T-Huis met daarvoor een moderne zandbak met speeltoestellen en ter hoogte van de vroegere muziekshelp werd voor de jeugd een... speelhuis geplaatst. Nota bene in de voormalige paleistuin van de Nassaus!



Stichting Breda Nassaustad  
[www.bredanassaustad.nl](http://www.bredanassaustad.nl)